

verslag Anne Frank



Anne Frank

Vrijdag 18 maart zijn wij (groep 8) naar het Anne Frank huis geweest. Om 8:30 was iedereen in de klas iedereen was heel erg druk! Want om 9:15 zou de bus komen. Eerst gingen we twee muurkranten presenteren over Anne Frank. Om kwart over negen was het eindelijk tijd om naar buiten te gaan! we hebben ongeveer 5 minuten gewacht bij de Coop en toen kwam de bus. Iedereen was heel erg druk was ze woude allemaal achterin zitten. We hebben ongeveer

45 min in de bus gezeten eindelijk waren we er iedereen ging natuurlijk foto's maken . Toen we uit de bus waren gestapt gingen we lopen naar de dam bij de dam gingen we lekker wat eten en leuke foto's maken. Toen we klaar waren met eten gingen we verder lopen toen we er waren we moeten eerst even 10 min wachten. En toen kwam een vrouw ons halen en zei ging ons wat dingen vertellen over

Anne Frank toen zij aan het vertellen was mochten wij lekker eten . Toen we klaar

waren mochten we in groepjes door het Anne Frankhuis lopen Toen we bij de boeken kast aan kwamen zat er een glazen rand om heen want je mocht het niet aan raken. Er zaten wel nep mappen in de kast stond open dus we konden verder lopen naar het achterhuis. Het eerste wat me opviel was dat het heel

erg klein was we liepen door de slaap kamer van Anne dat voelde heel erg raar want je weet dat ze daar echt heeft gelopen. Je zag de plaatjes die Anne in haar kamer heeft geplakt nog op de

muur hangen. Er zat wel glas voor. Na

Anne's kamer kwamen we in de badkamer met een hele oude WC er stond dus alleen die we en de wasbak . Daarna konden we eindelijk naar het dagboek kijken! Eerste schreef ze aan Conny en daarna aan city als laatste kwamen we in een zaal waar mensen iets vertelde en kon je met een soort telefoon ding het in je eigen taal horen toen we daar mee klaar waren liepen we terug naar de bus en gingen we weer naar school!

gemaakt door Sophie

